

# Zon, zee, strand en surfen

**Metro's verslaggeefster Linda Oudendijk is een surffanaat, maar niet echt een natuurtalent • Wat lessen kunnen zeker geen kwaad • Ze ging via [surfcampfuerteventura.nl](http://surfcampfuerteventura.nl) op surfcamp naar Fuerteventura**

79

Het oude vissersplaatsje Corralejo in het noorden van Fuerteventura heeft prachtige surfspots. En wat is nou idealer dan boeken bij een surfschool, met bijbehorend hostel, waar elke dag de beste golven worden uitgezocht.

## Surflessen

Elke dag word je om 9.55 uur opgehaald voor de les bij het hostel. Naar niveau worden meestal drie groepen gevormd, van beginners tot gevorderden. Voor elke groep wordt de bijpassende surfspot uitgekozen die op die dag de beste omstandigheden biedt.

Bijna iedereen start in de beginnersles. Na een goede uitleg over de beginselen en de gevaren van het surfen kunnen de eerste schuimkoppen worden bedwongen. De surfleraren houden iedereen goed in de gaten en geven persoonlijke tips. Als je klaar bent voor een stap hoger, dan geven zij dit tijdig aan en word je in een opvolgende groep geplaatst. Rond 15.00 uur word je weer voor de deur van het hostel afgezet.

De meeste mensen blijven een week. Het is wel een aanrader om in die week een dag 'vrij' te nemen. Dus bijvoorbeeld drie dagen les, eentje niet en weer drie dagen les. Er spelen namelijk spieren op waarvan je het bestaan niet vermoedde.

## Surfleraren

De surfleraren moeten gecertificeerd reddingswerker en surfleraar zijn en worden één maand, voordat ze in dienst komen bij de surfschool op de proef gesteld. Daarna krijgen ze de manier van surfen te leren waar de surfschool voor staat. Dit is een eenvoudige manier waarbij het eerste doel, staan op het surfboard, snel wordt bereikt. Vanuit daar werken ze verder aan de techniek.

## Surfcamp Corralejo

In het surfcamp heeft iedereen in ieder geval een ding gemeen. En dat is surfen. Verwacht geen luxe. Het is eenvoudig, maar prima. Vijf kamers met elk twee stapelbedden en één tweepersoonskamer. Elke gast heeft een gedeelte in de koelkast, en een eigen kastje om eten en drinken in te bewaren. Ontbijt en lunch regel je over het algemeen zelf, maar het avondeten is meestal naar gezamenlijk idee. Wel geheel vrijblijvend. En dan is er nog het dakterras, een plek waar vele gezellige avonden plaatsvinden.

## Huishouden

Het huishouden in het hostel is de droom van elke moeder. Iedereen helpt, kookt en denkt mee. Het klinkt erg zwaar, maar het is een zeer gezellige en aangename sfeer. Zonder enige druk.

## Alleen

Je kunt deze trip makkelijk in je eentje boeken. Er zijn mensen van Spaanse, Italiaanse, Duitse en Nederlandse afkomst die je hartelijk verwelkomen. Doordat iedereen voor hetzelfde komt, is contact snel gemaakt. In de betreffende week liep de leeftijd van 16 tot 37 jaar.

## Surfspots

Fuerteventura heeft 's zomers de ideale omstandigheden om het surfen onder de knie te krijgen. De meeste spots zitten in en rondom Corralejo. Voor de professionele surfers is dit eiland interessanter in de winter, dan zijn de golven van een wat hoger kaliber.

**Ben je geïnteresseerd in dit surfcamp of liever een luxere versie? Kijk op [www.surfcampfuerteventura.nl](http://www.surfcampfuerteventura.nl) voor alle mogelijkheden.**

[deel](#)



[Mail/tip de redactie](#)



**Linda Oudendijk**

Link naar dit artikel:

### Tips

#### Drankje

- Rustig een drankje drinken en nog even nagenieten van het surfavontuur kan heel goed bij Cantante Café. Een grote tent met heerlijke brede stoelen, maar vooral een geweldig uitzicht. Hier pik je het laatste zonnetje mee.
- Voor koffie en cocktails is Agua een aanrader. Een klein tentje, gerund door Italianen, wat verderop richting de haven. Ook een geweldig uitzicht, met een goede gezellige bediening die je verwent.

#### Eten

- Goedkoop en makkelijk uit eten? De lekkerste en meest briljante combinaties met hamburgers worden gemaakt in Las Cañas aan Calle Lepanto (straatnaam). Een geheim buiten de kaart om is de enorme Triple-triple burger. Voor degene die echt honger hebben. Als je ernaar vraagt maakt de kokkin deze enorme stapel met plezier.
- Ga je liever wat gezelliger en langer tafelen dan biedt Tapasrestaurant Pinchacabra aan het Plaza P. Calero uitkomst. Sla wel bij binnenkomst rechtsaf bij de bar. Daar is de meest gezellige ruimte. Tenzij jouw voorkeur ligt bij een tv-scherm omringd door Spanjaarden, dat kan ook. Bij wat grotere groepen stellen ze voor om tapas te laten komen tot iedereen vol zit en tevreden is. Een echte aanrader.

#### Uitgaan

- Het uitgaansleven is oké, maar start heel laat op. De Waikikibar en de Hawaiian bar zijn een bezoekje waard.
- Zin om een riedeltje te zingen? Er zijn een aantal karaokebarren. Maar houd de surfles de ochtend erna goed in het hoofd, anders kan het weleens pijnlijk worden.